

# Etrusken

In zijn bespreking van de Etruskische tentoonstelling in Amsterdam (NRC Handelsblad, 28 oktober) volgt recensent Joost Vermeulen de opvatting van Pallottino dat de Etrusken 'nergens vandaan kwamen', dat dus de Etruskische beschaving autochtoon is. Pallottino's visie is echter nogal warrig en heeft vooral betrekking op (het ontstaan van) de materiële cultuur. Op taalkundige gronden kan er echter nauwelijks aan worden getwijfeld dat de Etrusken, dat wil zeggen mensen die de Etruskische taal meebrachten, uit het gebied van de Egelse Zee kwamen. Pallottino miskent dit doordat hij niet voldoende inzicht in taalkundige verschijnselen heeft. En deze conclusie wordt natuurlijk schitterend bevestigd door de mededelingen uit de oudheid. (Een korte bespreking is te vinden in een volgend nummer van het tijdschrift voor classici *Lampas*).

Het ligt inderdaad net zo als bij 'de Nederlanders' die 'nergens vandaan komen'. Natuurlijk heeft de Nederlandse cultuur zich in Nederland ontwikkeld tot wat hij nu is. Maar dat neemt niet weg dat de Nederlandse taal gebaseerd is op een Duits dialect, een zogenaamd Frankisch dialect, dat door mensen die die taal spraken in ons land is gebracht.

R.S.P. Beekes,  
*Leiden.*